



Tabita

Gjøl Kunstforening

Oktober 2022

Foto på forsiden:
Torben Agersted

Hvor intet andet er anført,
er fotos af:

Ulla Holck &
Henning Broeng Jensen









Fotos: Torben Agersted



Fotos: Torben Agersted



Fotos:
Torben Agersted





















































Indvidelsesdagen
Søndag 9. oktober 2022
kl. 11.00



Kære dagbog

I dag vågnede jeg med sommerfugle i maven. Jeg tænkte nok, at det ville blive en god dag i dag. Jeg havde glædet mig til den her dag. Fordi jeg skulle hen til min veninde hele dagen. Jeg gik ud og tog noget morgenmad. Bagefter gik jeg i bad. Klokken var 08.00 da jeg kørte jeg skulle hele vejen til Århus jeg boede i København så det var en lang tur. Da jeg kom havde hun bage boller og det var mega lækkert. Så gik vi hen i sofaen og snakkede med noget kaffe og kiks. Så skulle vi ud og gå en tur i skoven med hendes hund. Det var hyggeligt da vi kom hjem skulle vi i Århus storcenter. Der var snart jul så der var pyntet op det så flot ud. Så gik vi hen til Subway og fik en sandwich jeg fik en med kebab og hun fik en med kylling og vi fik sodavand var. Så gik vi ind og handlede til snacks til aften vi havde købt slik og chips og nogle nødder. Klokken var 14.15 så skulle vi til at hjemad fordi vi skulle til en fødselsdag hos en ven vi har. Hun blev 25 år så hun skulle have kanel. Så vi havde aftalt med dem der kom at der var nogen der holdte hende imens andre gjorde sådan at hun ikke kunne se noget. De havde taget nogle briller og gjort sådan at man ikke kan se ud af dem. Så tog hun dem på så sprøjtede vi noget koldt vand på hende også kastede vi kanel på hende så hun var helt dækket med kanel. Så skulle vi til at ind hun tog sig et bad så spiste vi vi fik noget kød og flødekartofler. Så fik vi is og pandekager og nogle nødder. Det var mega lækkert. Så skulle vi til at hjem. Jeg kørte hen til hende og sat hende af ved hendes hus. Så kørte jeg hen til min mor og morfar og de boede på Gjel så jeg kørte. Da jeg kom havde de lavet et aftakd vi snakkede om lidt af hvert. Klokken var 23.45. Jeg kørte ned til havnen og jeg kiggede ud over vandet og tænkte på hvor svært jeg har det, fordi jeg er alene men jeg ved at det hele nok skal gå.



kære dagbog

Jeg vågnede med spænding i mit hjerte fordi i dag ville min mand komme hjem fra sin skibstur. Jeg skyndte mig ud af sengen for at tage tøj på og lave noget lækkert morgenmad efter det var færdigt begyndte jeg at spise. Det smagte fantastisk noget tid efter maden vågnede min hund Whisky og den så ret sulten ud så jeg gav den noget mad. Bagefter gik vi en tur og så opdagede jeg at der var giffler på tilbud så selvfølgelig skulle jeg have nogle giffler. Jeg gik ind i Netto for at købe giffler. Jeg tog 5 pakker det blev ret dyrt men jeg ville bare have giffler så købte jeg giffierne og gik hjem med dem. Så gik vi en lidt længere tur ned til havnen for at se på vandet lidt. Bagefter gik vi hjem igen. Men inden vi kom væk for vandet faldt Whisky i vandet. Den kunne ikke svømme fordi den var en lille chihuahua og havde aldrig haft brug for at svømme. Efter noget hårdt tid fik jeg Whisky op fra vandet og så gik vi hjem Whisky var blevet kold så jeg tog ham ind i min jakke og gik hjem. Da vi var kommet hjem gav jeg Whisky et varmt bad og tørrede ham jeg tænkte at han havde brug for en hundeflakke så jeg købte en hundeflakke og en sweater. Jeg var blevet lidt sulten og tørstig så jeg tog noget vand og nogle giffler og gik hen for at se en film sammen med Whisky. Jeg valgte at vi skulle se en gys. Jeg blev bange og slukkede for den og så havde jeg allerede spist mine giffler klokken blev 10.15 og jeg gik ud for at lave noget havearbejde. Plante nogle blomster gulrødder jordbær og blåbær. Så vandede jeg mine frugter og grøntsager og gav dem noget gødning. Bagefter gik jeg og whisky en lille tur hen til mine forældre for at snakke lidt med dem. Vi snakkede lidt om min søster der var toget på studietur til Berlin imens vi spiste ostemadder de smagte godt. Men whisky gad også at have noget mad så vi gav ham en leverpostejmad. Jeg sagde at jeg glæder mig til et se min mand igen han havde nemlig været med fremandskorpset på en hemmelig mission. Jeg tænkte på fremandskorpsets motto som var "mere at være end at synes" hvilket har været mottoet for de danske jægerkorps siden oprettelsen siden 1961. Jeg tænkte på at jeg var meget stolt over min mand var en del af fremandskorpset. Derfor bestemte mig for at købe noget mcdonalds til når han kommer hjem. min mand kan få en happy meal og jeg ville have en en double big tasty bacon menu. Jeg sagde farvel til mine forældre og gik ned i træningscenteret og whisky kunne vente udenfor. Jeg gik ind i træningscenteret og trænede i en en halv time det var hårdt men det var godt for min krop. Så gik jeg ud og hen til Whisky og vi gik hjem og jeg tog et langt varmt boblebad og whisky tog sig en lur. Efter mit bad gik jeg hen for at tage tøj på og sætte mit hår og efter det læste jeg i min bog det var Harry Potter nummer 4 flammernes pokal den er mega spændende sjov og lidt uhyggelig. Efter noget tid begyndte jeg at blive lidt sulten så jeg lavede nogle makrelmadder og tog nogle giffler det smagte virkelig godt. Så vågnede Whisky og han var lidt tørstig så jeg gav ham noget vand og noget mad for han var også lidt sulten. Og så gik vi ned til havnen for at vente på min mand på vejen mødte jeg en ven så vi snakkede lidt om hvor meget vi havde sovet hinanden og om vi havde det godt. Og så gik vi ned til havnen. Vi stod og ventede lidt og noget tid efter indså jeg at jeg ikke havde brug for en mand for jeg var en stærk og ansvarsfuld kvinde som der godt kan klare sig selv og passe på min hund jeg har også min familie og min hund jeg har ikke brug for en mand tænkte jeg igen jeg kiggede stadig lidt over vandet og tænkte på min familie og hvor godt jeg har det























Foto: Torben Agersted



Foto: Torben Agersted























Foto: Torben Agersted



Den levende model til Tabita: René Schmidts datter. Foto: Torben Agersted













Foto: Mari-Ann Thordal-Badré







Fotos: Torben Agersted





Foto: Torben Agersted

Gjøl Kunstforening siger en stor og hjertelig tak til fonde, kommune, sponsorer, lokale håndværkere og enkeltpersoner, som har støttet og bidraget til at virkeliggøre Tabita på Gjøl Havn.



Ingeniørberegninger ifm. indre stillads og sokkel:

C. J. Dissing ApS, Gjøl

Etablering af sokkel:

Jeppe Keldsen, Granly entreprenør
Jens Jørgen Nielsen, Gjøl Murerforretning
Gert Andersen, tidl. tømrermester
Anders Nygaard, vognmand

Sponsor og udarbejdelse af PR-materialer:

Jensen Grafisk v/ Henning Broeng Jensen, Gjøl

Fondsansøgninger og tekster til PR-materialer:

Ulla Holck

